

De Molenkrant



Oktober 2024
Tuinpark de Molen

Contact gegevens:

Bestuur:

Voorzitter:

F.G. Gouwens
Tel: 06-43910919

2^e Voorzitter:

J.N. Redeker

Secretaris:

Mw. A.G. van den Bosch
boschpol@gmail.com

2^e Secretaris:

Mw. H. Abbenhues

Penningmeester:

Mw. E. Dorrestijn

2^e penningmeester:

Bestuurslid:

T. Kruithof

Bestuurszittingen:

In de bestuurskamer
Elke 1e zaterdag
van de maand van
11.00 tot 12.00 uur m.u.v.
januari

Redactie:

Mw. H.Ch. Kruiswijk-Monnik
Tel: 06-14975622
Email: h.monnik@hetnet.nl

E-mailadres van het tuinpark
tuinpark.de.molen@gmail.com

E.H.B.O.

Mw. P. Dijkstra tuin 97
Mw. I. Vonk tuin 120
Mw. L. vd Loo tuin 84
Mw. B. Janmaat tuin 151
T. Kruithof tuin 119
W. Verberk tuin 16

Alarmnummers:

Spoedeisende huisartsenhulp avond,
nacht of weekend:
088-0030600

Politie, brandweer, ambulance spoed:
112

Website:

<https://www.tuinparkdemolen.nl>

| | |
|-----------------------------------|----|
| Contactgegevens | 2 |
| Inhoudsopgave | 3 |
| Van de Redactie | 4 |
| Van de Voorzitter | 5 |
| Copy voor de Molenkrant | 6 |
| Buurthuis Het Anker | 7 |
| Van het Secretariaat | 8 |
| Adverteerders die ons steunen | 11 |
| Baggeren | 12 |
| Ontspanning | 15 |
| Drukkerij Stetyco | 19 |
| De kantine | 20 |
| Bij de voorplaat | 21 |
| Herinneringen | 23 |
| Guus Boendermaker | 24 |
| Podcast over Tuinpark Buitenzorg | 25 |
| Zomaar een tuin in Amsterdam | 26 |
| DFBouw | 27 |
| Het natuurparkje | 28 |
| Onkruid | 29 |
| De Mobiele Slijpservice | 30 |
| Detail Tuinpark De Molen | 31 |
| De Wandelaar | 32 |
| Romantisch | 35 |
| De Reiger | 36 |
| Fibois BV | 37 |
| Compostbak | 38 |
| Prins Houthandel | 39 |
| Defibrillator/Reanimatie | 40 |
| Activiteiten van de tuin | 41 |
| Tuinpark De Molen – adresgegevens | 42 |

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren of te redigeren.

Van de redactie

Molenkrant september 2024, het laatste exemplaar van dit seizoen.

We hebben prachtige maanden achter de rug er is hard gewerkt in eigen tuin, hard gewerkt door eenieder van “Algemeen werk” en daarnaast de ploeg personen die enorm veel werk hebben verzet op de woensdagochtenden (en/of andere dagen).

De zomer kwam wat laat op gang maar toch mooi genoeg weer om de handen fiks uit de mouwen te steken in de tuin.

Nu komt het langzaam terugkeren naar huis op gang, kinderen naar school en eigen vakantie van het werk zit er ook op. Toch blijven veel tuinders zeker nog nagenieten tot oktober, er gaat immers niets boven een mooie nazomer?

Kortom, het wordt vanaf heden rustiger en rustiger.....

Loop in de maanden die komen op gezette tijden door ons park, even zien hoe het met huis en tuin gaat maar bovenal genieten van de herfst en wintertijd die dan gaat langskomen. Ook deze maanden hebben hun charme en dat zal de tuin zeker laten zien.

Ons park ziet er fraai en prachtig onderhouden uit, dit doen we met z'n allen en zal zo blijven wanneer we ons hiervoor blijven inzetten. Zo ook in de tijd die komt: herfst en winter.

Een goede tijd toegewenst en tot de Molenkrant van maart 2025.....!



Van de voorzitter:

Na een slecht en nat voorjaar hebben we toch een hele mooie zomer gehad. Misschien af en toe iets te warm.

Er zijn dit seizoen twee tuinkeuringen geweest. Deze waren gericht op de hagen, slootkanten en de staat van onderhoud van de tuin. Het bestuur is zeer tevreden over hoe de tuinen erbij staan en ook de paden zijn nog steeds keurig. Natuurlijk blijft een keuring of controle altijd nodig.

Nu het seizoen bijna afloopt krijgen we weer een paar dingen te doen. We moeten de waterstand doorgeven (dat is natuurlijk al gedaan vóór 1 september via ieders account "mijn tuin". Er moet weer gebaggerd worden vóór 15 oktober en vóór 1 november moet via "mijn tuin" bij de Bond zijn doorgegeven dat er gebaggerd is. De elektrastanden zullen in november door het Bestuur worden opgenomen en door ons worden doorgegeven aan de Bond.

Dan breekt de periode aan om uw tuin winterklaar te maken, uw water af te sluiten en al uw leidingen door te blazen, zodat er geen water in blijft staan dat kan bevriezen.

Nu het seizoen voorbij is wil ik beginnen sommige vrijwilligers te bedanken voor de werkzaamheden die extra gedaan zijn. Als eerste de Woensdagochtendploeg met aanvulling van de "jonge blommen", die zich zijn gaan storten op al het groen op het complex. Ook de vrijwilligers die de activiteiten hebben georganiseerd zoals darten, eetavonden, markt, bonte avond, megabrein, klaverjas, jeu de boules en de patatmiddagen wil ik hartelijk bedanken. En natuurlijk de barmedewerkers Peter, Malou, Jasmin, Britte, Joost en degene die we nog vergeten zijn. Werkplan draait nog een paar weken door. Alle ploegleiders en alle tuinders bedankt voor de inzet.

Omdat Peter en Malou gestopt zijn met het beheer van de kantine doen we hierbij een oproep voor een nieuwe beheerder.

Lijkt het u leuk of heeft u er vragen over, neem dan even contact op het met Bestuur.

De Najaarsvergadering zal zijn op zaterdag 23 november a.s. om 14.00 uur.

De Kerstklaverjas is op vrijdag 20 december om 20.00 uur. Als u erbij wilt zijn geeft u zich dan op bij ondergetekende of per mail vóór vrijdag 13 december.

Dan wens ik iedereen nog een fijn einde van het seizoen en zie u op de Najaarsvergadering.

Groet, Frans Gouwens.



....we hopen de nieuwe beheerder/ster binnenkort bekend te kunnen maken.....



Copy voor de Molenkrant

Wil je een stukje schrijven (bijdrage aanleveren in WORD) voor de volgende Molenkrant in april 2025:

Lever dit dan in vóór 20 maart 2025

Buurthuis het Anker

Voor gezelligheid en ontspanning



Maandag:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ouderengym (MBVO), elke maandag vanaf | 11.00 uur |
| Taekwondo les, elke maandag vanaf | 16.00-19.00 uur |

Dinsdag:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ouderengym (MBVO), elke dinsdag vanaf | 10.30-11.30 uur |
| Noord beweegt, elke dinsdag vanaf | 13.30-14.30 uur |
| Countrydansen, dinsdag vanaf | 19.30-22.00 uur |

Woensdag:

| | |
|--|-----------------|
| Ouderen eet club, daarna leuke dingen doen (Van tevoren aanmelden!) | 13.00-16.30 uur |
| Schaken kids en ouderen, vanaf | 18.00-24.55 uur |

Donderdag:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Taekwondo les, elke donderdag vanaf | 16.00-19.00 uur |
|-------------------------------------|-----------------|

Vrijdag:

| | |
|--|-----------------|
| Voor de oudere jeugd een gezellige avond | 20.00-23.00 uur |
|--|-----------------|

Zaterdag:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Dansen één keer in de 14 dagen | 20.00-23.30 uur |
| Bingo, één keer per maand, vanaf | 20.00-23.30 uur |

Voor meer inlichtingen en agenda:

Buurthuis het Anker

Wingerdweg 260B

1032 AN Amsterdam-Noord

T: 020-6361701 / 06-51546041

De ingang van het buurthuis is achter de speeltuin in het park

Van het secretariaat:

Dit jaar zijn er maar vijf tuinen verkocht:

Tuin 139 (Uittenbogert) aan: Sabrina Strumpel (overstap)
Tuin 144 (van Dalen) aan: Ellen Hollemans
Tuin 9 (Melis) aan: David Hutjes
Tuin 93 (van 't Veld) aan: Hans van de Veen
Tuin 145 (Strumpel) aan: Nog niet bekend

Wij wensen de nieuwe bewoners veel tuinplezier toe.



Wij feliciteren Lianne en Marc met de geboorte van:

Oos Filemon Meijer

5 augustus 2024 - 03:37 uur – 4380 gram – 55 cm

Lianne en Marc
Tuin 111



Overlijdensbericht:

Guus Boendermaker

13 februari 1948 - 26 juni 2024

Wij wensen Ingrid, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Tuin 19



Toegangshek:

Alle zijhekken zijn weer de hele dag op slot.

Vanaf 1 oktober gaat het grote hek weer dag en nacht op slot.

Waterleiding:

Iedereen weet dat in de winter de waterleiding moet worden afgesloten, omdat bij vorst deze kapot kan vriezen. Toch zijn er diverse leidingen gesprongen de vorige winter. Als u de kraan heeft dichtgedraaid zult u ook het water af moeten tappen dat zich nog in de leidingen bevindt. Hiervoor zult u alle kranen open moeten zetten en zo veel mogelijk leeg moeten blazen. In de toiletput doet u een handje zout, dan kan deze niet bevriezen.

Kruiwagens:

Wilt u uw kruiwagen voor de winter weer op eigen tuin stallen?

Rookmelders:

Rookmelders zijn verplicht in uw huisje.

Gaslangen:

De datums van de gaslangen worden volgend jaar weer gecontroleerd.

Vuilnisbakjes langs de paden:

Gooi niet het vuilnis uit uw huisje in de kleine bakken langs het pad. De vogels trekken het eruit en maken er een puinhoop van. Er zijn ook al ratten bij gesignaleerd. Neem a.u.b. uw afval mee naar huis.

De Bond gaat sociaal:

De Bond van Volkstuinders is ook actief op sociale media. Het zijn leuke accounts om te volgen als je op de hoogte wil blijven van groene activiteiten op andere tuinparken, die open zijn voor tuinders en bezoekers van buiten (denk aan plantjesmarkten, lezingen en workshops).

Bekijk het account van de Bond op Instagram en op de facebookpagina en meld je aan als vriend/volger.

Glasschade:

Glasschade aan tuinhuis en schuur is meeverzekerd bij storm, brand en inbraak. Wanneer er UITSLUITEND sprake is van glasschade bel dan Service Glasherstel 0229-283362. Service Glasherstel repareert de glasschade en dient de rekening in bij de verzekering. Bij glasschade geldt het gebruikelijke eigen risico van € 150.

Schadeformulier: INDIENEN VIA MIJN TUIN:

Het schadeformulier in Mijn Tuin kan nu ook online ingevuld en ondertekend worden. Daarna wordt dit direct digitaal verzonden aan het afdelingsbestuur welke tekent voor 'Gezien'. Hierdoor hoeven tuinders niet meer eerst het formulier te printen, te ondertekenen en weer te uploaden.

Camerabewaking.

Even een herinnering wat betreft de camerabewaking.

Het bestuur zal vóór 1 november 2024 de camera's weer installeren en in gebruik nemen.

Helaas is het niet mogelijk om een camera in je eigen huisje te monteren vanwege te weinig capaciteit.

Wij willen u erop wijzen dat niet alle opnamen die gemaakt worden direct bekeken worden (dit betreft de nachtelijke uren), maar in de avonduren houden wij wel de vinger aan de pols.

Mocht het zijn dat er wel is ingebroken dan kunnen wij de volgende dag alle opnamen terug kijken en het beeldmateriaal ter beschikking stellen aan de politie.

Door deze camerabewaking en voor de veiligheid zal er in de wintermaanden op drie plekken een hangslot komen.

1. Bij het hek tussen tuin 57 en 58
2. Bij het hek tussen tuin 96 en 97
3. Bij het hek tussen tuin 125 en 127 (klapbrug)

Het toegangshek van en naar de bus en de hoofdtoegang blijven toegankelijk met de algemene sleutel.

Tevens willen wij alle leden uitdrukkelijk verzoeken (verplichten) om van 1 november t/m 31 maart tussen 19.00 uur en 07.00 uur zich niet meer op het tuincomplex te begeven.

Mocht het zo zijn dat u op het tuincomplex moet zijn met een gegronde reden bel dan eerst even naar F. Gouwens telefoon: 06-34881217.

Ik hoop dat U allen begrijpt dat wij deze maatregelen nemen ter beveiliging van ons tuinpark.



ADVERTEERDERS DIE ONS STEUNEN

In de inhoudsopgave noemen we alle ondernemers die ons, door het plaatsen van een advertentie, steunen.

Waarom ver zoeken wat je dichtbij kunt vinden?

Baggeren

Waarom Baggeren?

Sloten zijn ondiep, voedselrijk en zonlicht dringt door tot op de bodem. Hierdoor kunnen waterplanten erg goed groeien. Jaarlijks sterven waterplanten af en valt blad van de bomen in de sloot waardoor een grote hoeveelheid plantaardig materiaal zich op de bodem van de sloot ophoopt. Hierdoor worden de sloten snel ondieper. Zonder onderhoud kunnen sloten in 5 tot 10 jaar veranderen in stinkende modderpoelen waar geen water meer doorheen stroomt waardoor de aan- en afvoerfunctie van (regen)water via de sloot in gevaar komt. Hierdoor stijgt de grondwaterstand in alle tuinen op ons volkstuinpark, ook in de tuinen die niet aan een sloot grenzen.

Wat zijn de gevolgen?

1. Regenwater kan niet meer worden afgevoerd uit de tuin waardoor plassen water in de tuin blijven staan.
2. Een hoge grondwaterstand is slecht voor bomen en struiken want die staan met hun wortels in het water.
3. In dichtgeslibde sloten staat weinig water. Als er weinig water in de sloot staat is de zuurstof snel op. Vissen, planten en andere levende organismen kunnen hierdoor niet meer in de sloot leven.
4. De grondwaterstand kan stijgen tot boven de septictank, waardoor de septictank niet meer werkt.
5. Water uit stapelputten wordt niet meer afgevoerd. Ik heb het over de stapelput die bij de septictank ligt en de stapelput waar de afvoer van aanrecht en badkamer op uit komt.

Elk jaar is slootonderhoud/baggeren nodig om de sloten op diepte te houden waardoor bovenstaande gevolgen niet in gang kunnen worden gezet.

Wat houdt slootonderhoud in?

1. Het wegnippen/maaien van hoge begroeiing van de slootkant zodat je er kan lopen en later kan je er bagger neerleggen
2. Het verwijderen van (overtollige) waterplanten.
3. Het verwijderen van overtollig riet in de slootkant.
4. Het verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en overige zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen.

Verwijderen van zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen kan je doen met een hark, dus eerst de hark door de sloot. Daarna ga je baggeren.

Wat houdt baggeren in?

Baggeren doe je met een baggeremmer. Dit is een licht metalen emmer met een lange steel. Door de lange steel kan je de baggeremmer op zijn kop midden in de sloot plaatsen. Je duwt de emmer tegen de bodem van de sloot en vervolgens trek je de emmer over de bodem van de sloot naar je toe. Hierdoor trek je de emmer vol met bagger. Vlak voor de beschoeiing draai je de emmer om en til je de emmer op de kant om hem vervolgens om te draaien en leeg te gooien. Op de plek waar je begint haal je 3 a 4 emmers bagger uit de sloot, dan doe je hetzelfde 1 meter verderop weer, vervolgens weer 1 meter verderop tot je klaar bent.

Wanneer baggeren?

Ieder jaar moeten de sloten worden gebaggerd tussen 1 september en uiterlijk 15 oktober.

Hoe kom ik aan een baggeremmer?

Die koopt/heeft u zelf. U kunt baggeremmers kopen in een goede ijzerwarenzak. Ook online zijn ze te koop. U kunt dan het beste als zoekopdracht: SCHEPEMMER invullen, maar met een kleine stevige emmer gaat het ook. Baggeremmers zijn nu ook te koop bij de Inkoop (zo lang de voorraad strekt).

Hoe diep moet de sloot zijn?

In het midden van de sloot moet de diepte 50 cm bedragen. Naar de kanten moet de bodem oplopen tot 30 cm aan de rand.

Hoe weet ik dat mijn sloot 50 cm diep is?

Op de stok aan de baggeremmer maakt u een markering op 50 cm. Als u de emmer recht op de bodem van de sloot laat rusten en de markering is gelijk met de waterlijn, dan is uw sloot op diepte.

Waar laat ik mijn bagger?

U moet de bagger op uw eigen tuin verwerken.

Mag ik waterplanten laten staan?

Nee! Alle waterplanten moeten met hun wortels uit de sloot verwijderd worden. Dit is een eis van het Hoogheemraadschap en is belangrijk voor de doorstroming van het water.



Ontspanning:

Voetbal en bami:

Na alle voetbalwedstrijden voor het EK in juni en juli werd er op zaterdag 27 juli bami gegeten in de kantine, verzorgd door Peter en Malou, waar iedereen zich voor kon opgeven.

85-jarig bestaan van de Molen:

In 1939 werd de Molen opgericht op de Oosterringdijk in Amsterdam Oost. In maart 1981 was de overgang van het tuinpark in Oost, dat weg moest voor een snelweg, naar Amsterdam Noord op de huidige locatie. Er was alleen aarde en op de plaatsen waar de huisjes moesten worden gebouwd was een zandplaat gestort. In de loop der jaren is de Molen uitgegroeid tot een prachtig park, waar het goed toeven is. Echter waar ook veel arbeid moet worden verricht.

In 2024 bestaan we 85 jaar en dat moest worden gevierd. Het feest was op 3 augustus met gezellige Amsterdamse muziek om mee te zingen en te dansen. De zanger Paul Meijaard trad deze avond op en kreeg de mensen, die in grote aantallen gekomen waren, bijna allemaal op de vloer. Ook waren er heel veel lekkere hapjes. Deze avond was echt een succes te noemen.

Megabrein:

Op 10 augustus werd weer het bekende tuinspel "Megabrein" georganiseerd door de familie Voerman /Amende /van de Weide. Megabrein zou je ook "pub quiz" kunnen noemen, maar op de Molen heet het "Megabrein". Het was buiten verwachting erg druk, dus moest Jamie nog snel wat formulieren bij maken. De groepjes bestonden uit 2 tot 6 personen en de onderwerpen waren heel verschillend. Van Algemeen, tot sport, tot vlaggen enz. Het werd een geweldige avond, die door twee ploegen gewonnen werd die gelijk waren geëindigd. Zij gingen nog voor de eerste en tweede prijs en allebei naar huis met een groot en iets kleiner barbecuepakket. Het was een hele leuke avond.

Jeu de boules:

Op 11 augustus om 2 uur begon de jeu de boules op een stralende dag. Er waren 9 teams van twee personen, die tegen elkaar moesten strijden. Linda en Nika zorgden voor stokbrood met kruidenkaas en wijn en Dries was de organisator en zorgde voor het bijhouden van de standen. Vier teams wonnen een prijs en konden kiezen tussen wijn, snoep en tuinbeeldjes. Met dank aan Fred voor het leveren van de wijn. Het snoep ging al snel naar de aanwezige kinderen. Het was een gezellige en geslaagde middag.

Marktdag:

Op 17 augustus was de marktdag en werden er een aantal kramen neergezet. Er was ook een kraam voor het goede doel van dit jaar, de inrichting van de keuken. Peter stond heerlijke hamburgers te bakken en Iwan, Lisa en Henny zorgden dat er saté en Beef Rendang te koop was. Op het drukbezochte terras werd tevens genoten van een drankje.

Patat met specialiteit:

Vijf weken lang stond Ben met Peter en Malou in de keuken patat te bakken met een specialiteit. Persoonlijk vond ik de bami schijf erg lekker, maar er waren veel meer lekkere dingen te bestellen. Dat waren gezellige zondagen.

Filipijns eten.

Vele weken konden we bij Iwan een mix van de Aziatische keuken bestellen in de weekenden. Veel werk voor Iwan en zijn partner Lisa, maar ook voor de voorproevers Ans en René en vooral ook voor Henny Kruiswijk, die werd ingezet voor het snijden van de groenten. En dat was heel veel werk heb ik me laten vertellen! En het eten was werkelijk overheerlijk! Inmiddels is Lisa terug naar de Filipijnen en kan er dus niet meer besteld worden.

Barbecue:

Helaas waren er te weinig aanmeldingen voor de barbecue, zodat deze niet doorging. Achteraf was het op de geplande tijd noodweer, wat het minder vervelend maakte voor de mensen die zich hadden aangemeld.

Drankenmand:

Om geld te verzamelen voor de herinrichting van de keuken werd er een drankenmand verloot. Die zat boordevol allerlei sterke dranken, bieren en wijnen. Op zondag 25 augustus was de trekking van de loterij. De mand werd gewonnen door Cor Rinkema, die daarna de dranken verdeelde over de aanwezige mensen met lotnummers.

Peter en Malou:

Ook op 25 augustus werd er even een woordje gesproken tegen de kantine-medewerkers, die a.s. vrijdag hun laatste avond in de kantine staan en na 8 jaar het stokje aan iemand anders willen overgeven. Nika overhandigde ze een cadeautje als dank voor alle ijsjes die ze van Peter en Malou hebben gekregen in deze jaren, mede namens Aron, die niet aanwezig kon zijn. Vrijdag 30 augustus kregen ze van alle klaverjassers een hotelbon overhandigd voor de vele jaren dat ze er waren voor de kaarters.

Lichtjesfeest:

Na 5 jaar was er weer een lichtjesfeest en dit was een groot succes. Het Molenparkje was leuk versierd met lichtjes en met een mini kabouterdorp. Verder hadden heel veel tuinders gehoor gegeven aan de oproep om lichtjes neer te zetten. Opvallend was dat nieuwe tuinders er heel veel aan hadden gedaan. Ook de volwassenen zijn een rondje gaan lopen over het park, waarbij sommige lanen compleet verlicht waren en andere stukken jammer genoeg helemaal donker waren. De kinderen kwamen terug met handen vol snoep en op sommige plekken zaten tuinders bij elkaar en had iedereen

hapjes meegenomen. Jammer was het dat de lantaarnpalen aan één kant van het tuinpark niet uit konden en dat een groep tuinders die achterin met een grote groep bij elkaar zaten geen bezoek van kinderen kreeg, omdat ze vergeten werden. Die hebben alle snoep zelf opgegeten.

Klaverjassen:

Wekelijks is er geklaverjast op vrijdagavond en dat liep als een trein. Er waren elke week heel veel tafeltjes bezet. Ook veel mensen van buitenaf, maar die kennen we inmiddels ook allemaal goed. Klaverjassen wordt helemaal georganiseerd door Frans Gouwens, die zorgt voor het sparen, de hapjes regelt en de prijzen inkoopt. En dit zeker naar ieders tevredenheid.

Darten:

Elke woensdagavond is er gedart door een vaste groep mensen, georganiseerd door Esther. De laatste avond hebben ze afgesloten met allerlei lekkere hapjes.



Al met al is het een leuk afwisselend tuinseizoen geweest met een goede opkomst en kijken we alweer uit naar het tuinseizoen 2025!



De Molenkrant, leuk en informatief
is gedrukt door:

Drukkerij STETYCO

www.stetyco.nl  0642721326
drukkerij@stetyco.nl

De kantine:

In 2017 namen Peter en Malou het beheer van de kantine over van Robert Janmaat. Inmiddels hebben ze 8 jaar de kantine draaiende gehouden. Wij weten dat dit ongelooflijk veel werk met zich heeft meegebracht. Niet alleen de bezetting van de bar, maar ook de inkoop, voorraadbeheer en bijhouden van de keuken en apparatuur (dit zonder vaatwasmachine). Vaak werd er ook een beroep op ze gedaan de ontspanningscommissie bij te staan en hebben ze ook vele keren zelf gezorgd voor avonden ontspanning. We denken dan aan het maken van roti, nasi, bami en meer. Ook diverse keren hebben ze een barbecue georganiseerd en stonden ze met hamburgers op de markt. Op de klaverjasavonden zorgden ze voor de lekkere hapjes en regelmatig kwam Malou terug van haar werk met een stapel pannenkoeken, waar gretig van gegeten werd. We zullen vast nog wel een heleboel vergeten te vermelden.

Misschien namen we het allemaal na al die jaren een beetje als vanzelfsprekend aan, maar wij weten dat het niet vanzelfsprekend was. Ze hebben er heel veel vrije tijd ingestoken en dat 8 jaar lang...!

Bij deze willen wij, namens de vereniging, Peter en Malou heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Jammer dat jullie er mee stoppen, maar een beetje rust zal jullie vast heel goed doen.

Peter en Malou, bedankt!

Het Bestuur.



Bij de voorplaat: Ginkgo – Japanse Notenboom

Tempelboom of Eendenpootboom

Rond het begin van onze jaartelling was de boom bijna uitgestorven, in Noord-Amerika en Europa kwam hij al miljoenen jaren niet meer voor. Alleen in het westen van China leeft de boom, nog steeds, in het wild. In het jaar 800 na Christus kwam de boom, samen met het boeddhisme, over van China naar Japan. De 'heilige' boom werd bij tempels gekweekt en kreeg daardoor de bijnaam 'Japanse tempelboom'. Voor de boeddhisten is het de 'boom van kennis', ook vanwege de geneeskracht die al sinds 2800 voor Christus wordt beschreven in de Chinese literatuur. De bladeren zouden goed zijn voor de bloedcirculatie, het geheugen en de longen.



De soort is oorspronkelijk afkomstig uit China; hij wordt gekweekt en is niet meer in het wild bekend. De plant wordt gezien als een levend fossiel omdat het de enig overgebleven soort is van zowel het geslacht *Ginkgo* als de familie *Ginkgoaceae*.

De Japanse notenboom groeit onregelmatig en kegelvormig en wordt circa 40 meter hoog. In Nederland en België worden vooral kweekvormen gebruikt die minder hoog worden. In China en Japan wordt de Japanse notenboom al eeuwenlang aangeplant als tempelboom. De vroegste datering in de Chinese literatuur is uit de elfde eeuw.

De geslachtsnaam *Ginkgo* is afgeleid van het Japanse 'ginkyo', wat 'zilveren abrikoos' betekent. Het woord 'biloba' betekent 'twee lobben' en verwijst naar de vorm van de bladeren.

Zaden

De 'vruchten' van de Japanse notenboom zijn botanisch gezien de zaden, maar doordat de zaadhuid vlezig is, lijken het vruchten. De zaden zijn abrikoosvormig met een zilveren gloed (vandaar de naam Ginkgo: gin = zilver; kyo = abrikoos). Als de vrouwelijke zaden in het najaar op de vochtige grond vallen,

begint de vleezige zaadhuid te rotten en valt hij er af, waardoor boterzuur vrijkomt dat ruikt als ranzige boter. De inhoud van de zaden, ginnan genoemd, wordt in China en Japan beschouwd als delicatessen, waaraan bovendien tal van heilzame werkingen wordt toegeschreven.

Blad

Door de bladsteel lopen twee nerven die zich in de bladvoet waaivormig vertakken. Voor de bladval in de herfst verkleurt het blad naar tamelijk egaal geel.

Symboliek

In het Verre Oosten is de Japanse notenboom een voorwerp van verering. In Japan wordt de boom als een god vereerd. De Japanse notenboom staat symbool voor onveranderlijkheid, hoop, liefde, toverkracht, tijdloosheid en een lang leven.

Naar verluidt worden in China reeds duizenden jaren de zaden van de Japanse notenboom gebruikt bij ademhalingsproblemen, blaas- en nierproblemen, spijsverteringsproblemen, gehoorverlies en andere kwalen. De bladeren worden onder andere gebruikt in de hoop de bloedsomloop te verbeteren, bij ademhalingsproblemen, gehoorverlies, tinnitus, geheugenverlies, huidziekten en angst. In Nederland wordt 'ginkgo' op recept voorgeschreven voor etalagebenen, maar het is zonder recept verkrijgbaar als voedingssupplement.

**Tekening op de voorkaft is aangeleverd door:
Winy Ros – Tuin 41**



Herinneringen.....

Zomaar wat herinneringen aan Guus

- Oh Guus ik krijg de deur niet dicht en mijn kleindochters staan al op me te wachten, kan je me alsjeblieft even helpen?
- Zeg Guus, welke kleur verf gebruik je voor dat hek.
- Hé Guus, hebben jullie al genoeg vragen voor het Megabrein.
- Jeetje Guus, je kunt ook alles hè. Ben je aan het straten!
- Guus wat vind je van die schrootjes daar op mijn huisje ze zien er niet uit!
- Oh Guus, wat heeft je vader toch een mooi bruggetje gemaakt.
- Guus je houdt zeker veel van Afrikaantjes hè, ik zie ze overal.
- Leuk zeg Guus dat je een schilderij aan het maken bent.
- Hé Guus, heb je al ratten gevangen dit jaar?
- Guus, bedankt voor het gaas aan mijn hekje. Heb je dat van de winter gedaan?
- Guus de groeten van Henk, leuk dat jullie elkaar ontmoetten op het stembureau achter de tafel bij het stemmen tellen.
- Wat leuk Guus dat je nou meedoet met de Knarren.

Zo ging dat ruim 20 jaar lang en toen zei Guus op 21 april tegen mij:

“Anita ik moet je even wat vertellen. Ik wil het je zelf zeggen dat je het niet van een ander hoort.....”

Lieve Guus het was een vreugde je te kennen.

Anita je Buurvrouw

Guus Boendermaker.

Wij zijn met Guus dik 50 jaar bevriend geweest en vermoeden dat de eerste ontmoeting in 1974 is geweest.

In 1974 hadden Guus en Ingrid al een volkstuin en in 1975 en 1976 werden we met een groep jongeren uitgenodigd voor de barbecue. Dat was nog op de tuin in Oost. In 1976 besloten wij (ik hoogzwanger) toen ook in te schrijven voor een tuin, die we eind december kregen.

De timmerman en de loodgieter besloten toen om twee nieuwe huisjes te bouwen, die uitneembaar waren, zodat de Gemeente de taxatieprijs betaalde en zij de huisjes konden afbreken en opbouwen op het nieuwe complex in Noord.

In 1981 gingen we over naar Noord en groeiden hun drie dochters met onze twee dochters samen op.

Guus zat destijds bij de overgang naar Noord in de technische commissie en zat vele jaren in de taxatiecommissie. Ook heeft hij jarenlang in het bestuur gezeten.

Tevens hebben we samen drie jaar de ontspanning gedaan met loterijen, bingo's en feestavonden.

Guus zette samen met Joop Voerman ook de fietstochten uit en organiseerde met Joop Voerman de Megabrein, wat best een flinke organisatie was.

En niet te vergeten 17 jaar het organiseren van de playbackshows, die steeds professioneler werden en waar Guus de vaste cameraman was. De dag na de happening werd dan de opgenomen film gedraaid en kon iedereen nagenieten.

Een ziekte kan ineens komen en snel om zich heen grijpen.

Binnen een paar maanden moesten we op 26 juni jl. afscheid van hem nemen. Als je zo lang met elkaar omgaat en ook heel veel vakanties samen hebt doorgebracht, is dat best een groot gemis.

Guus, bedankt voor alle mooie jaren en 50 jaar vriendschap.

Angil en Dries.

Podcast over Tuinpark Buitenzorg!

Op een paar kilometer van De Molen, naast het W.H. Vliegenbos, ligt het volkstuincomplex Buitenzorg. Een prachtige optimistische naam voor een park dat al 108 jaar bestaat. Begonnen in een tijd dat armoede troef was. Arbeiders van de nabijgelegen fabriek (Ketjen) begonnen een braakliggende stuk land, bedoeld voor eventuele uitbreiding van de fabriek, om te spitten en legden daarmee de basis voor het park wat er nu staat.

Toen moestuinen, daarna keurige tuintjes en de laatste decennia een park met ook excentriekelingen waaronder schrijver Simon Vinkenoog (overleden 2009) en zijn vrouw Edith die nog steeds tuiniert. Deze informatie maar nog veel meer, valt te beluisteren in een 6-delige podcast die vanaf 1 september 2024 is te beluisteren. Silvia Bromet, dochter van Frans Bromet de programmamaker, maakte de podcast en laat ons meelopen, meevoelen en meedenken met tuinders die van alles te vertellen hebben over elkaar, over de natuur en over vroeger. Uiteraard ook hier de discussie over wat Natuurlijk Tuinieren is....

Te beluisteren op Spotify of NPO Luister. Zoek onder de rubriek Podcasts naar: **'Onkruid in het Paradijs'** .

Peter Moerbeek



Zomaar een tuin in Amsterdam.....

Op een volkstuin in Amsterdam gebeuren de meest bijzondere dingen, vooral als je kijkt naar de vriendschappen tussen de bewoners. Neem Kees en Truus, bijvoorbeeld. Kees, die zijn tuinhuis beschouwt als een soort mini Versailles, en Truus, wiens tuin meer weg heeft van een onontdekte jungle.

Kees is zo trots op zijn perfect geknipte heg dat hij hem soms een goede nachtzoen geeft. Truus, daarentegen, laat de natuur lekker haar gang gaan. Kees loopt dagelijks met een liniaal langs zijn radijsjes om te controleren of ze wel gelijk groeien, terwijl Truus verbaasd is als ze ineens een pompoen ter grootte van een voetbal ontdekt onder een berg onkruid.

En toch, als het tijd is voor koffie, zijn Kees en Truus beste vrienden. Ze lachen om elkaars tuinier talent (of het gebrek daaraan), ruilen courgettes voor tomaten en praten over alles behalve tuinieren. Kees geeft Truus regelmatig ongevraagd advies: “Misschien moet je die klimop een beetje temmen?” Truus haalt dan haar schouders op en antwoordt luchtig: “Ach, de natuur weet wat ze doet.”

Het mooiste is dat, ondanks hun verschillen, ze altijd klaarstaan voor elkaar. Als Kees op vakantie gaat, let Truus op zijn plantjes met militaire precisie (althans, ze denkt dat ze dat doet). En als Truus weer eens verdwaalt in haar eigen tuin, helpt Kees haar steevast terug naar de bewoonde wereld.

Want op de volkstuinten in Amsterdam draait het niet alleen om de planten, maar vooral om de groeiende vriendschappen.



DFBOUW

DFBOUW

Voor al uw timmerwerk

Luxe tuinhuizen en overkappingen

Aan- en verbouw

Velux dakramen7

info@dfbouw.nl

www.dfbouw.nl

06-44213864

Het natuurparkje

Stap eens van het pad af en maak een ommetje door dit prachtige stukje natuur! Dit wordt onderhouden o.a. door Linda, veel maar schitterend werk. Je kunt bijna spreken van een stukje natuurpark. Er is hier veel te ontdekken aan mooie en aparte planten / struiken die met precieze en aandacht worden en zijn neergezet. Het stukje park loopt als het ware over in een “kabouterpaadje” en daarna volgt de vlindertuin. Makkelijk te vinden, het ligt enige meters van de kantine verwijderd.

Het stukje aan de slootkant vraagt zeker aandacht, daar vinden we o.a. de bijzondere plant: *de smeewortel* .

Dit is een vaste plant een algemeen voorkomende plant in ruigtes, bermen, op dijken en bij slootkanten.

De plant wordt 40–100 cm hoog met van mei tot augustus witte, roze of paarse bloemen. De bloemen zijn klokvormig, 2–4 cm groot. Het wortelblad is het grootst, dit kan 25 cm lang zijn.

De soortaanduiding officinale (uit de apotheek) duidt aan dat de plant *vanouds medische toepassingen* heeft gekend. Vooral de wortel werd verzameld. De plant werd en wordt met name **uitwendig** toegepast, in de vorm van omslagen bij botbreuken, wonden, en gewrichtsontstekingen.

Voor inwendig gebruik wordt smeewortel afgeraden!!

Waarschijnlijk wordt de plant reeds genoemd in oude Griekse bronnen. Er wordt melding gemaakt van een gunstig effect op de genezing van wonden.



Onkruid

Onkruid, het zijn eigenlijk gewoon de feestgangers van je tuin!

Terwijl jij netjes je bloemen plant, rollen zij onverwacht binnen met hun wortels in de lucht, klaar voor een feestje.

Ze hebben geen uitnodiging nodig – nee hoor! Ze komen gewoon lekker langs. Dat gras tussen de tegels? Die wilde gewoon een stoere look proberen.

En die paardenbloem die tussen je rozen bloeit? Die dacht dat hij het zonnetje in huis was!

Sommige onkruiden doen alsof ze bomen willen worden. Zie je die ene kleine zaailing? Geef hem een maand en hij heeft grootheidswaan.

En brandnetels... tsja, zij houden gewoon van persoonlijke ruimte.

Maar laten we eerlijk zijn, zonder onkruid zou tuinieren wel erg saai zijn. Het is een beetje als tuinverrassing: elke week iets nieuws om over te mopperen!

Dus, lach erom. Onkruid maakt je tuin avontuurlijk! Want zonder hen zou het leven wel héél voorspelbaar zijn.



De Mobiele Slijpservice

Slijperij Johannes

Slijpt alles voor tuin en park

**Wij zijn gespecialiseerd in het slijpen van alle soorten
Tuingereedschappen en grasmaaimachines.**

Grasmaaimachines € 7,50 per mes

Met de juiste kennis slijpen wij met de grootste nauwkeurigheid al uw gereedschappen en tevens alle soorten scharen, messen en kartelmessen.



Als vanouds ook het adres voor het opnieuw matten van biezen en rieten stoelen, het opnieuw vullen van kussens en stoelen, her stofferen van allerlei stoelen behoort tot de specialiteiten.

- **Wilt u van onze service gebruik maken: bel: 06-57771570**
- **Gratis haal-en breng service**

Wij zijn al 25 jaar een begrip in Amsterdam!

Detail Tuinpark De Molen



Detail Tuinpark de Molen



- 1 - Juwelentuin
- 2 - Rondom de kas
- 3 - Regententuin
(bestuurders)
- 4 - Tussen de wilgen
- 5 - Klaagmuur
(naamgever: Ariane Rozenaal)
- 6 - Rozentuin
- 7 - De Dobbe
(drinkplaats voor vee in laatste ijstijd)
- 8 - De Fransetuin
- 9 - 't Loo
(bos)
- 10- De Poel
(door mens uitgegraven waterplaats voor vee)
- 11- Vlindertuin
- 12- Rotstuin
- 13- Varentuin
- 14- Jos Verseveldplein

- 15- De Erven
- 16- Driehoektuin
- 17- Gouwtuin van Mintsje
(Germaans stamgebied, landstreek, diep meer)
- 18- Bozentuintje
(monster van Waterland +/- 30 m à la Lochness)
- 19- Molentuin
- 20- Fruittuin
- 21- Braektuintje
(dijkdoorbraak in 1414)

Groen kader = Natuurpark

- A - Kantoor bestuur
- B - Speeltuin
- C - Clubhuis
- D - Tuinwinkel



De wandelaar - Samen Ploegen



Ik zat op mijn favoriete plekje in de vlindertuin. Het open stukje, met het uitzicht op het insectenhotel. Ik mijmerde, dat het Tuinpark De Molen mijn tweede thuis was geworden, dankzij de extra inspanningen om het park vrolijker te maken. Hoe is het toch mogelijk, dat er zoveel bloeiende bloemen staan in nieuw aangelegde perken, tuinen en bakken.

Ik voel mij er nauw bij betrokken, geef veel planten weg, zaai en stek. Vooral de salvia Amistad gaf mij het meeste plezier, van de 30 stekken van de planten in de Juwelentuin hebben zich toch zeker 20 nieuwe planten ontwikkeld.

Wat is het hier toch mooi: kogeldistel, kaardenbollen, kattenstaart, verbena, varens, stokrozen en nog veel meer. Wat eenden in het gras, een eend doet Sifan Hassan na en racet over het water, verder is het stil, doodstil.

Achter mij hoor ik voetstappen en kijk om: Wie komt daaraan?
De wandelaar.

Hij komt naast me zitten en verteld, dat hij zo nieuwsgierig is hoe Het Park zich heeft ontwikkeld. 'Het was te warm om het hele eind uit Ransdorp te lopen, daarom ben ik met de auto.'

'Wat heb ik veel moois gezien vanaf het parkeerterrein: De Dobbetuin is nog steeds groeiende, een prachtige border met een scala aan planten: rudbeckia, scabiosa, knautia, zonnehoed, verbena, dropplant, grassen, salvia, cephalaria, chelone, koninginnekruid, rogersia en nog veel meer. De twee amberbomen zijn een sieraad voor het oog.

Ik viel van de ene verbazing in de andere: het zaai hoekje, de Regententuin: salvia, rudbeckia en gaura, mijn ogen deden pijn:

een onverdraaglijke schoonheid.

Het wonder van de Franse tuin: ook hier weer: rudbeckia, dropplanten, phlomis, zonnehoeden en grassen. Ik kan niet begrijpen waar jullie al die mooie planten vandaan hebben getoverd.

Een jaar geleden was ik hier en zie een grote verandering. Het Park ziet er erg mooi uit, het is opener en vrolijker. Ook hebben jullie de tuinen namen gegeven om wat meer duidelijk te zijn over welk stuk van het park je iets wil zeggen of vragen.

“Ja, meneer De wandelaar, er is hard gewerkt door de verschillende groepen: Mensen van werkplan met hun groepsleiders en de coördinator, De woensdagochtendploeg. Het Natuurlijk tuinieren ploegje. Deze drie ploegen werken strak samen in een geheel.”

Het nieuws over wat er gedaan en gepresteerd wordt, publiceren ze in een maandbulletin:

Algemeen Tuinonderhoud nieuws

Dat wordt dan weer gemaakt en verspreid, met input van de ploegen, door Els.

Ik wil u nog iets laten zien. Iets waar we heel blij mee zijn! We staan op en brengen onze stramme benen weer op gang, richting ons pronkstuk De juwelentuin.

Ineens achter de heg verschijnt de kas, dankzij de opbrengsten van bingo en tombola door tuinders van het Park. De bedoeling is dat iedereen van de kas gebruik kan maken voor algemeen groen en ook kan meehelpen met stekken en zaaien. De wandelaar is duidelijk verrast, “zijn jullie even professioneel bezig.

Wat geweldig ziet het er hieruit; zoveel stekken, zoveel kleine plantjes, verspeen werk en zaden.”

Ook hier weer, met veel liefde aangekleed, mooie planten rondom.
Ik zie zelfs een bak voor de ingang met alleen inheemse planten.

Ik had eerder moeten komen, maar je kent het wel, het vrolijk
verval is ingetreden. Maar niet hier. Dit geeft vreugde in het leven.
Uit een klein zaadje verschijnt zo een prachtige bloem.

We lopen even door naar de Juwelentuin, ook hier weer struikelt
de wandelaar over zijn woorden van verwondering en
bewondering.

Even genieten van het uitzicht richting Waterland met de toren van
Ransdorp in verpakking. We wandelen verder door de lanen en
worden getroffen door prachtige kleuren en doorkijkjes naar de
tuinen.

We zien mensen verscholen in het groen genieten van hun mooie
tuin en het mooie weer.

In de verte staat de grote treurwilg, we komen
langs mijn liefdesboom, de hartbladige els, even
raak ik hem aan, een onvergetelijke liefde komt
dichtbij.

“De natuur opent je ziel en maakt het
onbespreekbare bespreekbaar”.

Met deze woorden neemt de wandelaar afscheid.
In gedachten loop ik eenzaam verder.

Mintsje tuin 23



Romantisch



De oude beuk is verliefd op de vijver
bevend strekt hij de stramme armen over haar neer
en schoon is zijn gebaar
van eerbiedig verlangen
en van brede ernst
zij is diep en zwart
waar zij hem kust, sterft hij.

J.C. van Schagen

De reiger

De reiger is een iconische vogel in Nederland en komt al eeuwenlang voor in het Nederlandse landschap. Vooral de blauwe reiger is een veelvoorkomend gezicht, ook in stedelijke gebieden zoals Amsterdam.

Een plek waar je deze prachtige vogel vaak kunt spotten is Tuinpark De Molen in Amsterdam-Noord, een oase van rust waar natuur en mens samenkomen.

Reigers verblijven meestal in moerasachtige gebieden, sloten, en langs de waterkanten. Tuinpark De Molen, met zijn rustige vijvers en open grasvelden, biedt een ideaal leefgebied voor deze vogels. Hier vinden ze voldoende voedsel en beschutting.



Een reiger wordt vaak alleen gezien omdat hij een solitaire jager is. Deze vogel staat bekend om zijn geduld en precieze jachttechniek. Reigers voeden zich vooral met vis, maar ook kikkers, kleine knaagdieren en insecten staan op hun menu. Ze staan vaak doodstil in het water of aan de kant, om hun prooi niet af te schrikken. Zodra een nietsvermoedende vis dichtbij komt, slaan ze razendsnel toe met hun scherpe snavel.

De reiger is een stille en geduldige jager, die met zijn statige houding indruk maakt op iedereen die hem ziet. Zijn rust en focus maken hem tot een echte meester in zijn omgeving, zoals in Tuinpark De Molen, waar hij dagelijks op zijn gemak kan jagen.

Fibois BV

HARDHOUT - TUINHOUT PRODUCTEN

06-348 81 217

*Voor al uw tuinhout,
palen en beschoeiing*

Ace Timber b.v.

HARDHOUT - TUINHOUT PRODUCTEN

06-348 81 217

Compostbak

Een compostbak in de tuin is erg nuttig. Je maakt er compost van tuinafval en etensresten, wat goed is voor de planten en de grond. Een kleine tip om zelf een compostbak te maken en hoe deze te onderhouden, een mooie klus voor de wintermaanden?

1. Maak een compostbak: Je kunt eenvoudig zelf een compostbak maken met houten planken of een oud pallet. Zorg voor een open onderkant, zodat wormen en insecten erin kunnen. De bak moet luchtig zijn, dus laat wat ruimte tussen de planken.

2. Vul de bak: Begin met een laagje takken of stro voor een goede luchtcirculatie. Voeg daarna tuinafval zoals bladeren, gras en klein gesneden groente- en fruitresten toe. Wissel droge (bladeren, stro) en natte (groente, gras) materialen af.

3. Wat mag er niet in? Stop geen vlees, vis, vet of zuivel in de bak. Dit trekt ongedierte aan en vertraagt het composteren.

4. Houd het vochtig: De compost moet vochtig zijn, als een uitgeknepen spons. Als het te droog is, voeg wat water toe. Is het te nat, voeg dan droge bladeren of karton toe.

5. Draai de compost: Schep de compost elke twee weken om. Dit zorgt voor zuurstof, wat het compostproces versnelt.

Wanneer is het klaar? Na 6 tot 12 maanden is de compost klaar om te gebruiken in je tuin. Voor snellere compostering kun je het afval kleiner maken, vaker omscheppen en de bak warm houden.

Zelf compost maken is simpel en goed voor een gezonde tuin!



PRINS HOUTHANDEL

TUINHOUT
BOUWHOUT
BLOKHUTTEN
KOZIJNEN
DEUREN
VLOEREN

HOUTEN BERGINGEN OP MAAT GEMAAKT!!

Cantekoogweg 9-11, 1442 LG Purmerend, NH
T: 0299-421414 | F: 0299-427254 | info@prinshouthandel.nl
www.prinshouthandel.nl

Defibrillator/Reanimatie

| <u>Naam:</u> | <u>Tuinnr:</u> | <u>Telefoonnummer:</u> |
|------------------------|----------------|------------------------|
| Erik Westhoff | tuin 8 | 06-22893687 |
| Henk Burgman | tuin 15 | 06-50409135 |
| Kristel Dumoulin | tuin 16 | 06-42520562 |
| Willem Verberk, | tuin 16 | 06-26094562 |
| Angil van den Bosch | tuin 17 | 06-20100019 |
| Dries van den Bosch | tuin 17 | 06-12386969 |
| Mintsje Veenstra | tuin 23 | 06-38523188 |
| Malou Penha | tuin 28 | 06-13843564 |
| Peter Kuijpers | tuin 28 | 06-48812900 |
| Els Dorrestijn | tuin 46 | 06-24620953 |
| Bradley Williams | tuin 58 | 06-31062680 |
| Tom van Eijck | tuin 73 | 06-44334230 |
| Ilona Seinen | tuin 74 | 06-24433036 |
| Jacqueline van Leeuwen | tuin 74 | 06-24433036 |
| Linda v.d. Loo | tuin 84 | 06-50440626 |
| Simon van de Loo | tuin 84 | 06-33968727 |
| Monique Jongen | tuin 95 | 06-14197374 |
| Bob Jongen | tuin 95 | 06-48419910 |
| Lia de Geest | tuin 108 | 06-46613329 |
| Daniëlle Oosterwal | tuin 110 | 06-40969718 |
| Irma Vonk | tuin 120 | 06-43933336 |
| Ellen Hudepool | tuin 129 | 06-44800332 |
| Jaap Boonstra | tuin150 | 06-51010613 |
| Bianca Janmaat | tuin 151 | 06-12216178 |



Activiteiten van de tuin

Inkoop, Gas

Mw. M. Jordans

Klaverjas

F. Gouwens

Clubhuis

Hobbyclub

Tuinwaardebepaling, Bouw

C. van Doorn

J. Boonstra

J. Al

T. Kruithof

C. Visser

E. Vogely

Elektra

T. Kruithof tuin 119

J. Boonstra tuin 150

J. Verhaart tuin 117

Jeugdcommissie

Ontspanningscommissie

Tuinwaarderingscie.

Mw. J. Stroombergen

Mw. M. Veenstra

Mw. A. Kinebanian

Mw. M. Slijkerman

Mw. J. van Leeuwen

Mw. T. Jansen

Controle Pad, Tuin, Baggeren

Mw. W. Gouwens

G. Brunink

Mv. C. Aukes

Mw. E. van Berkum

Mv. G. Versluis

A. van Klinken

F. Baas

Lief en Leed

R. de Wit

Materiaal

K. den Broeder

Openingstijden: Tuinwinkel en inkoop gas

zaterdag 11.15-13.15 uur

Technisch werk

J. Mol

A. van den Bosch

Grof vuil

Buiten het complex afvoeren

ARBO-Coördinator

T. Kruithof

Compost

Op eigen terrein verwerken

Algemeen werk
A. van den Bosch

Buitengouw 20, 1027 EE Amsterdam,



020-6322193

